



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1122

Λαμία, 4<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΑΓΑΠΗΣ 2024

ΣΥΜΕΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ

ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

*Αγαπητοί μου άδελφοί και συλλειτουργοί!*

*Άγιοι Πατέρες και Όσιώτατες μοναχές μας!*

*Αγαπημένα μου παιδιά!*

Σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε τα Άγια Χριστούγεννα και η Άγία μας Έκκλησία έντεινει τον πνευματικό μας αγώνα, προκειμένου να άξιωθοϋμε να εισέλθουμε στο μέγα Μυστήριο τής Θείας Έναθρωπήσεως «μετά καθαροϋ συνειδότος», με τήν έσωτερική άνάπαυση ότι είμαστε εύαρεστοι στον Θεό, άκολουθώντας τó Θείο Του Θέλημα, και με τήν έμπρακτη άπόδειξη ότι στεκόμαστε κοντά στον πλησίον, κοντά στους άδελφούς μας, πραγματικά φιλάδελφοι και φιλόανθρωποι. Και ιδίως κοντά σε αυτούς, που μας έχουν άνάγκη.

Γνωρίζουμε, άλλωστε, ότι ειδικά στην δική μας Μητρόπολη οι άνάγκες είναι πολλές:

- για τούς γέροντες και τις γερόντισσες στις τρεις Μονάδες Φροντίδας Έλικιωμένων τής Μητροπόλεώς μας

- για τούς άσθενείς από άνοια και συναφείς παθήσεις στο Οικοτροφείο Άλτσχάϊμερ τής Μητροπόλεώς μας

- για τούς μαθητές, που διαμένουν στο Οικοτροφείο τής Έκκλησιαστικής μας Έστίας στη Νέα Μαγνησία

- για τις έκατοντάδες ύποτροφίες στις εκπαιδευτικές μας δομές

- για την στήριξη τῶν εὐπαθῶν ομάδων τοῦ πληθυσμοῦ, τῶν μονογονεϊκῶν οἰκογενειῶν με ἀνήλικα τέκνα καὶ τῶν πολυτέκνων

- για τὴν καθημερινή σίτιση ἑκατοντάδων ἀναξιοπαθούτων συμπολιτῶν μας στὰ Κέντρα Ἐνοριακῆς Ἀγάπης, σὲ διάφορα σημεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας

- για τὴν δυνατότητα συνέχισης τῶν προγραμμάτων στήριξης τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καὶ τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων τῆς Μητροπόλεώς μας για χιλιάδες δυσκολεμένους καὶ ἀναγκεμένους ἀδελφούς μας.

Για ὅλες αὐτὲς τὶς πολλὲς ἀνάγκες καὶ για ἀμέτρητες ἄλλες, ἡ Μητρόπολή μας πραγματοποιεῖ καὶ ἐφέτος τὸν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, για νὰ συγκεντρώσουμε ὅλοι μαζί **«λίγα εὐρὼ € για πολλὲς ἀνάγκες»!!**

Για νὰ εἶναι τὰ φετινὰ Χριστούγεννα μία γιορτὴ ὄχι για λίγους, ἀλλὰ για ὅλους!

Για νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ γίνουμε καὶ ἐμεῖς «ἐλεήμονες» σὰν τὸν Κύριό μας, καθὼς *«οἰκτίρων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος».*

Μᾶς διδάσκει χαρακτηριστικὰ ὁ Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός: *«Ἐλεήμων εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἐλεεῖ τὸν πλησίον ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὸ Θεό, εἴτε χρήματα, εἴτε φαγητά, εἴτε δύναμη, εἴτε λόγο ὠφέλιμο, εἴτε προσευχή, καὶ γενικὰ ἀπὸ ὅ,τι ἔχει ποὺ μπορεῖ νὰ δείξει εὐσπλαχνία σ' ἐκεῖνον ποὺ ἔχει τὴν ἀνάγκη του, πιστεύοντας πὼς εἶναι χρεώστης, γιατί ἔλαβε περισσότερα ἀπ' ὅσα τοῦ ζητοῦνται καὶ γιατί ἀξιώθηκε σὰν τὸν Θεό νὰ ὀνομάζεται ἐλεήμων, καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸ Χριστὸ σ' αὐτὴ τὴ ζωὴ καὶ στὴ μέλλουσα, μπροστὰ σὲ ὅλη τὴν κτίση».*

Ὁ Ὅσιος αὐτὸς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας τονίζει, ἐπίσης, ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ ἔχει κανεὶς πολλὰ ὑλικά ἀγαθὰ για νὰ εἶναι ἐλεήμων καὶ νὰ δίνει ἐλεημοσύνη. Γράφει χαρακτηριστικὰ: *«Ἀλλὰ κι ἂν δέν ἔχει κανεὶς κάτι για νὰ ἐλεεῖ, νὰ ἔχει εὐσπλαχνία σὲ ὅλους καὶ με ὅ,τι μπορεῖ, νὰ βοηθήσει ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, ἀφήνοντας κάθε ἐμπαθῆ προσκόλλησι στὰ πράγματα τοῦ βίου καὶ ἔχοντας συμπάθεια για τοὺς ἀνθρώπους».*

**«λίγα εὐρὼ € για πολλὲς ἀνάγκες»!!**

Αὐτὸ εἶναι τὸ σύνθημά μας για τὸν φετινὸ Ἔρανο τῆς Ἀγάπης!

**Ἀπὸ τὶς 9 ἕως τὶς 29 Δεκεμβρίου 2024**

**Συλλέγουμε με ἀγάπη**

**τὴν προσφορὰ τῆς ἀγάπης**

**για τὴν ἀγάπη ὅλων!**

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις ἐκφράζω τὴν πατρικὴ μου εὐλογία καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη μου τόσο στοὺς ἱερεῖς μας ὅσο καὶ στοὺς πολυάριθμους ἐθελοντὲς καὶ ἐθελόντριες, πού θὰ προσφέρουν τὸν ἑαυτό τους γιὰ τὴν ἐπιτυχία καὶ τοῦ ἐφετινοῦ Ἑράνου τῆς Ἀγάπης.

Εὐγνωμονῶ ὅλους σας ἀνεξαιρέτως, πού θὰ συμβάλλετε ὅσο περισσότερο μπορεῖτε στὸ ἱερὸ αὐτὸ καὶ ἅγιο ἔργο.

Μὲ ἐόρτιες πατρικὲς εὐχὲς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



*Φθιώτιδος Συμεών*  
ὁ Φθιώτιδος Συμεών

---

Σημείωση γιὰ τὸν Ἐφημέριο:

Νὰ ἀναγνωσθεῖ ὅπωςδὴποτε τὴν Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου, ἀντὶ θεοῦ κηρύγματος, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε ἄλλη εὐκαιρία, πού θὰ κρίνετε ἐσεῖς πρόσφορη.